

Drengen der ikke kunne sove

Af Lærke Toft Madsen 9 år

På en mørk og stormfuld aften lå der en dreng i et almindeligt hus. Drengen havde lyst hår grønne øjne og var 9 år og hed Caspian. Han kunne ikke sove. Han lå bare i sengen og kiggede op i loftet og ventede på at falde i søvn.

Han blev bange da han hørte en kradselyd fra køkkenet. Caspian kommer i tanke om at det selvfølgelig bare er hans kat Viggo så han står op for at lukke Viggo ind.

Døren knirker da han åbner den og går ind i køkkenet. Månen skinner ind af vinduet men han kan ikke se Viggo i halvmørket.

Viggo? kalder Caspian. Der lyder et brag og han ser tilbage på døren som der nu er lukket bagved. Han prøver at åbne døren men den er låst fra den anden side. Hårene rejser sig på Caspians arme da han ser en mørk slimmasse krybe mod ham under døren. Den slimede masse samler sig til et stort slangemonster. Monsterets gab åbner sig med flere rækker af spidse tænder og fire skarpe tunger imod ham. Caspian fryser som verdensmesteren i stopdans. Han er sikker på at han skal dø men så bliver han trukket tilbage. Han ser en rund cirkel af sort rød og lilla ild bag sig. Portalen hiver i ham og Caspian flyver igennem uden at brænde sig på ilden, der er over det hele.

Caspian ved med detsamme at han er i en anden verden. Han er landet på kold jord. Foran Caspian står der en mørk skikkelse. Grænsevogteren. Han har en lang sort kappe som skjuler hans ansigt. En kroget hånd giver Caspian en legoklods der er samme farve grøn som hans øjne.

Hvad skal jeg med den? spørger Caspian og tager legoklodsens. Vogteren siger med en mystisk stemme. Det er din opgave, Caspian.

Hvor kender du mit navn fra? siger Caspian. Men vogteren er væk. Alt er mørkt og føles vådt. Der dukker en skikkelse op. Først tror Caspian at det er vogteren igen men da skikkelsen kommer nærmere ser han at det er en pige med samme lyse hår og grønne øjne som ham selv. Pigen løber hen til Caspian og krammer ham. Caspian bliver overrasket for han kender ikke pigen.

Endelig! Siger pigen.

Hvem er du? Spørger Caspian.

Jeg hedder Vilje og jeg har væjret fanget her i et halvt år siger hun.

Betyder det at jeg aldrig kommer hjem? Og hvad med min mor og far? Der er et gigamonster i vores hus!

Har du fået en legoklods? Hvis den er samme farve kan vi komme hjem! Siger vilje.

Caspian viser legoklodsens. Vilje viser sin egen legoklods der er præcis samme farve.

Hvad nu? spørger Caspian.

Vilje tager en pind og fortæller at de skal tegne en stjerne i jorden og sætte legoklodserne i to af stjernens spidser.

Nu skal du sige dit sande navn. Siger Vilje.

Jeg hedder bare Caspian.

Nej. Dit sande navn. Vilje er mit sande navn. I den rigtige verden hedder jeg bare Ida ligesom du hedder Caspian.

Caspian ved ikke hvad det kan være.

Hvad er du god til? Spørger Vilje.

Min mor siger jeg er god til at tegne? siger Caspian.

Nej! Kom nu! Det er jo ikke det! Okay, hvordan kom du til den her verden?

Det ved jeg ikke. Jeg gik bare ud i køkkenet fordi der var en underlig lyd.

Det er det! råber Vilje. Du er modig. MOD!

Nej jeg er ej jeg er megabange! siger Caspian.

Du kender ikke dit sande navn før du har prøvet det. siger Vilje.

Caspian lægger hånden på Viljes og på samme tid siger de deres navne Vilje og Mod. Der kommer stjerner over alt og så lander de tilbage i køkkenet i huset foran slangemonsteret med fire tunger.

De mærker at legoklodserne som de nu har i deres lommer begynder at gløde. Vilje er som forstenet foran monsteret men Caspian husker sit sande navn Mod. Han tager den glødende legoklods og siger at Vilje skal give ham hendes. Han lukker hænderne. Det brænder og de to klodser bliver til en i hans hånd. Caspian løber mod slangemonsteret der er klar til at flænse dem. Slangemonsteret hugger ud efter ham men Caspian undviger og kaster den store legoklods ind i munden på monstret. Så forsvinder monstret uden spor.

Hvad laver I oppe midt om natten? spørger mor og far som kommer ud i køkkenet.

Pludselig kan Caspian genkende Vilje der er hans søster Ida. Mor og far ved ikke hvad der er sket.

Vi skulle bare lukke Viggo ind siger Caspian og aer Viggo som sover.

Ida og Caspian går i seng. næste dag har de også glemt alting. Alligevel kalder de fra den nat hinanden deres sande navne Vilje og Mod.